

# Reisverslag

## (van 21 juli tot en met 28 juli naar Hoenderloo Paardrijvakantie)

### Inleiding

*Op vakantie naar Hoenderloo naar de Maria hoeve op paardrijvakantie en nog meer andere leuke activiteiten.*

*Wie waren er mee van links naar rechts:*

*Raoul, Paard DJ, Pien, Sharon, Gideon, Lindsay, Rianne, Melanie (en hondje Marfie)*

*Marcel de trainer en paard Jacky.*



*De begeleiders*

*Lisa*



*Cecile*



*Manita*



## Dag 1 – vrijdag

*Cécile was om 11:30 uur bij Tendens in Arnhem, de bus stond al klaar en er kwamen geen gasten naar Arnhem dus kon ze al snel vertrekken.*

*Van Arnhem naar Eerbeek om de boodschappen op te halen bij de Jumbo.*

*Om half drie kwamen de eerste gasten in Hoenderloo aan, we zijn lekker buiten gaan zitten met koffie, thee en wat lekkers. De andere vakantiegangers kwamen ook binnen. Melanie met haar hondje, Sharon, Pien, Gideon en Raoul. Lindsay kwam iets later en sloot de rij.*

*We hebben gezellig kennis gemaakt en wat gedronken en toen gingen de ouders en/of begeleiders weer naar huis.*

*Gideon en Raoul sliepen in de tent en de meisjes op de vide. Melanie sliep met haar hondje Marfie beneden.*

*We hebben Spaghetti gegeten en iedereen was moe, nog even Netflix gekeken en een spelletje gedaan en allemaal onder de wol.*



## Dag 2 – zaterdag

*Iedereen was vroeg wakker want Jacky stond in de stal te hinniken omdat hij niet bij DJ was in de wei. Na het ontbijt zijn we eerst gaan paardrijden. Voor sommige was er herkenning omdat ze al eerder op de paarden hadden gereden. Maar toch weer spannend.*

*In de middag met de huifkar met shires (enorm grote paarden) een rondtochtje gemaakt in de buurt van Otterlo. Veel gelachen door het gehobbel. Thuis gekomen hebben we lekker gebakken aardappeltjes met een gehakbal en sla en doperwten gegeten.*



## Dag 3 – (Zondag)

*Bij het ontbijt kwam begeleider Manita en Lisa vertrok weer naar huis. Het was wat regenachtig weer maar toch allemaal paardgereden en het begon al een beetje te wennen. Na een late lunch in de middag spelletjes gedaan, geknutseld en televisie gekeken. In de middag en avond nog een eind gewandeld. En de varkens gevoerd.*



## Dag 4 – (maandag)

*Zoals elke dag begonnen we eerst rustig met ons ontbijt. Marcel kwam rond 10 uur en nadat iedereen had paardgereden vertrokken we na de lunch naar Deventer naar zwembad de Scheg. Het was wel erg druk en buiten regende en onweerde het zo hard dat de glijbaan dicht ging en het buitenzwembad ook gesloten werd. Wij waren gelukkig al van de glijbanen af geweest. Wat ging dat ontzettend hard. We hadden wel wat blauwe plekken opgelopen. En Gideon had zijn knie gestoten en Rianne had een hele zere teen die al snel blauw werd.*

*Na het zwemmen zijn we een pannenkoek gaan eten en hebben we nog een ijsje gehaald bij “ijs van Ko”.*





## Dag 5 – (Dinsdag)

*De dag begon met een heerlijk zonnetje. Er waren twee geblesseerden (zere knie en blauwe teen) die een dagje paardrijden oversloegen.*

*Nadat we snel een broodje hadden gegeten zijn we in de bus gestapt naar Dierentuin Amersfoort. Wat was daar veel te zien!*

*Daarna naar huis gereden en lekker thuis gegeten waarna we lekker op de bank geploft zijn voor een film of aan tafel nog wat zitten puzzelen of knutselen.*







## Dag 6 – woensdag

*Natuurlijk eerst weer lekker paardgereden. Het begon met een mooi zonnetje maar toen het hard begon te regenen zijn we snel gaan schuilen in de schuur. Gelukkig was de bui snel over en konden we weer verder gaan met rijden.*



In de middag hebben we een cadeau voor onze trainer Marcel gemaakt. Allemaal met klei prachtige dingen gemaakt zoals sterren, een hoefijzer en natuurlijk ook een paard. De klei moest eerst drogen maar gelukkig hadden we een föhn en toen het droog was konden we het ophangen aan de takken die Melanie uit het bos had meegenomen.

In de middag naar de markt in Hoenderloo geweest. Daar zijn wat cadeautjes gekocht en daarna een patatje met wat lekkers gegeten bij Marcel. Die naast trainer ook nog een snackbar heeft. In de avond naar een muziek feest geweest van een andere Tendens groep. Dat was niet onze muziek en het was ook erg druk dus na een uurtje weer terug gegaan naar Hoenderloo.



## Dag 7 – (donderdag)

*De laatste dag alweer. Vandaag gaan we in het bos rijden. Jammer dat het zo regende. Maar wat was het leuk om in het bos te rijden. Marcel was ook wel erg nat geworden maar hij bleef er vrolijk onder. Na de lunch al de eerste dingen ingepakt.*



In de middag zijn we gaan bowlen en grillen in Arnhem. Bowlen kon iedereen heel goed.





## Dag 8 – (Vrijdag )

*Om half acht opgestaan en na het ontbijt de koffers ingepakt. Om half tien kwamen de eerste ouders en begeleiders al.*

*Natuurlijk Marcel bedankt en zijn cadeau gegeven. Wat was hij er blij mee. Na de koffie ging iedereen weer naar huis .*

*Ook Cecile en Manita zijn toen in de bus gestapt om weer terug te rijden naar Tendens in Arnhem.*



## Slot

*Ondanks dat het niet aldoor mooi weer was hebben we een leuke vakantie gehad. We hebben veel paardgereden en Marcel heeft iedereen weer wat beter leren paardrijden. Wat zijn jullie in deze week allemaal goed gaan rijden zeg.*

*Hoop dat iedereen het naar de zin heeft gehad en misschien spreken we elkaar volgend jaar weer op een vakantie.*

### Wist je trouwens dat:

- *Lindsay heel goed kan zwemmen en altijd vrolijk is.*



- *Gideon graag Cecile en Manita een beetje plaagt en goed koffie kan zetten.*



- *Melanie graag knutselt en zo gezellig kan kletsen en van wandelen houdt.*



- *Pien helemaal stapel op de paarden DJ en Jacky is. En het liefst de hele dag bij de paarden is.*

- *Rianne goed geholpen heeft bij tafeldekken en bij koken en van graag spelletjes speelt.*



- *Raoul helemaal alleen kon draven zonder hulp van Marcel en heel gezellig is.*



- *Sharon hele mooie kettingen kan maken, van tekenen en puzzelen houdt*



*En.....Marfie ook van wandelen houdt*

Bedankt allemaal voor de gezelligheid en hopelijk zien we jullie  
volgend jaar weer

